



Så har vi gått in i ett nytt år. Ibland kan det kännas vemodigt – åren går och man blir äldre. Ibland kan det vara med saknad. Jag minns den känsla jag hade inom mig när jag nyårsaftonen 2012 lämnade det året – ett av mitt livs mest fantastiska år. Ibland kan ett nyårsskifte inge lite nervositet. Hur ska det här året bli?

När jag 1990 gick till kyrkan och blåsten pinade mitt ansikte, så kom det året att inte bli ett av mitt livs största år. Ifjol, nyårsdagen 2016, var jag på gudstjänst i bykyrkan här men det var få som hälsade på mig och jag gick hem lite slokörad. Och året blev inte ett av mina stora år – mera ett arbetsår tillsammans med goda medarbetare och min främsta medarbetare, Overa.

Så är det nog för oss alla, att vissa år har varit mer ljusa, fruktbara, roliga, spännande än andra år. Vi har alla med oss år som 1990. Men när jag ser tillbaka på mitt liv så har alla år haft välsignelser och frukt med sig. Några till synes mer, andra till synes mindre – men ALLA har gett någon god frukt. Så gjorde även 1990 för mig. Och så vet jag att jag – och Du - också kommer att få ett nytt år, 2017, som kommer att innehålla något som ger dig stor glädje.

Nyårsdagen i år så predikade jag i vårt lilla kapell här. En god gudstjänst. På kvällen kommer en luthersk evangelist med en säck ris som gåva till vårt arbete bland barnen. Jag tror det här året, vare sig evangelisten hade kommit eller inte, kommer att bli ett sådant år, då så mycket kommer att ges oss och vi också kommer att få ge ut mycket. Så - Gud välsignar ditt nya år med sitt goda!

Vad minns jag från januari 2017? Jo, att vi öppnade vår nya kristna bokhandel i Boma Ng'ombe. Att vi snart byggt färdigt vårt kök i yrkesskolan i Mwangaria. Att vi har praktikanter här från Rimforska folkhögskola. Att jag fick tillfälle att vara talare vid en välbesökt ekumenisk helg i Vårgårda. Året har börjat bra och året blir bra! Vi ska få vara till välsignelse för många!

Carl-Erik

PLANERADE RESOR:

11.3-26.3 Sverige. 11.3 Vårgårda (Sverigebönen), 12.3 Lilla Edet (svenska kyrkan), 13.3 Östersund (EFS) 14.3 Gävle (dagledigträff, Equmenia), 14.3 Järbo (Pingstkyrkan), 15.3 Riksdagens kristna grupp 15.3 Hässleholm (Sv. Kyrkans Lekmannaförbund), 16.3 Västerås (Bäckbykyrkan), 17.3 S:ta Clara (Lärjungeskolan), 17-19.3 Hudiksvall (svenska kyrkan), 20.3-23.3. (ev.) Mariannelund (folkhögskolan), 24.3. Västerås (Bäckbykyrkan) och 25-26.3. Jakobstad, Finland (Lutherska kyrkan).



Från ekumenisk helg i Vårgårda.



Den nya kristna bokhandel i Boma Ng'ombe