

Carl-Eriks månadsbrev januari 2016



Så mycket – och så mycket gott – hände under december månad. Det började med att MOKICCO-vännen Nils Reuter Dahl och jag besökte Matongo i västra Kenya för att där den 2 december inviga MOKICCO:s 24:e familjehem. Det är det lutherska evangelistparet Joash och Biritta Nyaore som sedan länge öppnat sitt enkla hem för övergivna och utsatta barn och nu går MOKICCO in och stöttar det fina arbetet. Sen fortsatte det med invigningen och öppnandet av vårt bokcafé i Marangu mtoni. Där säljs Biblar, sångböcker, annan kristen litteratur plus hantverksarbeten som MOKICCO-barnen i Marangu gjort. Det här projektet är inte tänkt som ”business” utan som evangelisation. Vi har personer som sitter där varje dag det är öppet för att samtala med folk. Det är helt enkelt vårt sätt att leva ut evangelisation. Vi blev uppmuntrade när ordföranden i byrådet här kom in och tackade oss för att vi startat något nytt på en marknadsplats, där det annars säljs mycket öl och sprit.

Sen kom helgen 18-20 då vi samlade (nästan) alla våra familjepappor och mammor till vårt årliga seminarium. Vi gläds över att en MOKICCO-känsla sprids bland dem. Vi fick en rapport från den lutherske evangelisten Wapalila, som besökt (nästan) alla familjehem och läget är gott och glädjefullt i de olika hemmen trots att man tar emot barn, som en familjemamma sa, ”ingen annan vill ha”. Enligt Wapalilas rapport får idag 169 barn dagligen mat, kläder, omsorg, skolgång o.s.v. Lägg därtill att ytterligare ca. 60 barn får annan hjälp, så kan vi idag säga att MOKICCO hjälper kring 230 barn. Det känns faktiskt stort.

Men så det kanske roligaste – nu går det omkring två barn i Tanzania som heter Carl-Erik och Overa! Overa, som tidigare hette Aisha, fick det namnet i dopet för några år sen och hennes bror fick sitt namn Carl-Erik vid dopet i samband med gudstjänsten i vårt kapell den 20 december. Overa har, tror jag, fem som är uppkallade efter hennes namn men nu fick också jag min förste!

Ger så er alla inför 2016 hälsningen, att Gud är trofast och vill ge mycken frukt och mycket att glädja sig över under det nya året! 5 Mos. 31:8.

Carl-Erik

NÄSTA SVERIGEBESÖK

Nästa Sverigebesök: 21-24.1. Luleå (ekumeniskt). 5.3 11.00 Jönköping (ev), 5-6.3. N. Fågelås (ekumeniskt), 7.3 18.00 Uddevalla (svenska kyrkan), 9-10.3 Fagerås (Equmenia), 11-13.3. Broby (svenska kyrkan), 15.3. 14.00 Skandinavisk Teologisk Högskola, Uppsala, 17.3 18.00 Lokal TV-inspelning, Stockholm 19.3 10.00 Jönköping, EFS' distriktskonferens och Sofia kyrka 17.00, 20.3. 10.00 Vara (Svenska kyrkan), 27.3 11.00 Eskilstuna (Equmenia), 29.3 12.20 Betlehems kyrkan, Sthlm (EFS), 1.4. Centrumkåren, Sthlm (Frälsningsarmén) och 2-3.4. Lyckeby (ekumeniskt). Obs! kolla lokala annonser och på internet.