

Carl-Eriks månadsbrev september 2017

Så har jag då återvänt till Tanzania efter sju veckor i Sverige. Jag predikade på närmare 20 platser – från Långsele i norr till Malmö i söder, från Kungälv i väster till Stockholm i öster. Jag gladdes över mycket folk samlat på de flesta platser. Och Guds Ande upplevdes särskilt närvarande på en del. Jag minns t.ex. lördagkvällen i tältet i Klevshult. 200-300 personer samlade och mötesledaren pålyser att nu är gudstjänsten slut. Men folket går inte, en andemättad tystnad på kanske en minut lägrar sig över platsen – kändes som om Guds ”Shekinah” sänkte sig över oss. Eller en måndag kväll i Stenstorp. God ande under hela kvällen och mot slutet inbjöd jag dem som inte gjort Jesus som nr 1 i sina liv att göra det – men ingen räckte upp sin hand. ”Ja, vad roligt – då är vi alla kristna”, sa jag. Men då räckte en – som jag tolkade det - muslimsk kvinna upp sin hand och det blev glädje i lokalen. Eller en varm kväll i Vemdalens sockenstuga, när folket vägrar gå hem och några tar fram en gitarr och börjar sjunga lovsånger. Eller S:ta Clara (se bilden) under tre sommarsöndagar, då lovsången från en fullsatt kyrka stiger upp mot valven. Så glad också över att se den långa matkön i kyrkan varje förmiddag. En biskop i svenska kyrkan ska ha sagt, berättades det mig, att S:ta Clara är ”en ljusglimt i svenska kyrkan”. All ära till Gud!



Den finska kristna TV-kanalen Himlen TV 7 gjorde inspelning av gudstjänsten i S:ta Clara den 30 juli och även nio program kring mina nio nycklar för församlingstillväxt, kompletterade med nio intervjuer med personer från S:ta Clara. Programmen kommer att sändas i slutet av oktober.

Sista mötestillfället hade jag i S:a Maria kyrka i Malmö, där prästen Anders O. Johansson nyss tillträtt för att försöka skapa ett diakonalt och andligt centrum. Församlingen United har hyrt in sig i kyrkan och förhoppningen är att den församlingen och den spirande svenskkyrkliga gruppen där ska verka tillsammans för att bli något av det S:ta Clara blev i Stockholms city.

Sen kunde jag förstås inte annat än glädjas och förundras över sången som Helena Sjöholm och Malena Ernman sjöng om S:ta Claras klockor i programmet ”Allsång på Skansen” som ska ha setts av 1,7 miljoner tittare. Och påannonseringen eller pressreleasen kring inslaget som sa något i stil med ett S:ta Clara var den bästa platsen i stan. Tänk, att en kyrka kan få det genomslaget – i en stad, en storstad, en huvudstad och detta i ett av världens mest avkristnade länder. Gud är så god och slösande!

Carl-Erik

RESA SVERIGE 20.10-29.10:

21.10 Lutherdag i S:ta Clara. 22.10 11.00 S:ta Clara kyrka. 23.10 S:ta Clara 9.00 Öppen lärjungeskola, 29.10 5.00 Avfärd Israel och pilgrimsresan i Jesu fotspår 29.10-7.11.