

Månadsbrev Oktober 2017

Kära vänner!

Vad var det bästa som hände under denna september månad? Kanske att den barnbibel, som Overa översatt, nu ska börja tryckas i Moshi, sponsrat av Institutet för Bibelöversättning i Stockholm. Kanske att jag själv fick lägga sista handen vid tredje upplagan av min tanzanianska kyrkohistoria, "Historia ya kanisa la Tanzania. Kutoka Krapf hadi Rugambwa". Eller att vi fått en person som är villig att på nytt öppna den kristna bokhandeln i Boma Ng'ombe. Att bokhandeln i Marangu mtoni går bra. Att vi hade något av publikrekord i vårt kapell här första söndagen i september – 65 personer. Att den kör som sjunger i våra gudstjänster i kapellet följde med mig på en predikosöndag i den lutherska församlingen Lowiri.

Allt så bra – men det allra bästa var söndagen den 10 september då jag – likt en biskop – fick knacka tre gånger på dörren till det hus vi byggt åt en handikappad familj. Och sedan se den förlamade pappan Godson rulla in i sin rullstol i det nya, fina huset omgivet av handikappad fru och dotter och en hel hopper grannar och vänner. Nej, just det ögonblicket, när Godson får rulla in i sitt nya hus och nu lämna det stråhus där han legat inne i fyra år – nej, det var stort.



Jag ville dela den glädjen och känslan med alla byggarna i Mwangaria, som möjliggjorde att huset blev så fint. Jag delar den glädjen med alla som bett för den här familjen och det bygget. Jag delar den glädjen med alla som bistått med pengar så att afrikansk jord blev till en grund, att tegelsten lades till tegelsten och att plåt lades till plåt. **TACK!**

Carl-Erik

RESA SVERIGE 21.10-29.10:

21.10 Lutherdag i S:ta Clara. 22.10 11.00 S:ta Clara kyrka. 24.10 9.00 S:ta Clara Öppen lärjungeskola, 25.10 8.30 Andakt Riksdagen. 29.10 5.00 Avfärd Israel och pilgrimsresan i Jesu fotspår 29.10-7.11.