

Månadsbrev November 2017

Kära vänner!

Den här senaste månaden har varit räglad för min del av två resor – en vecka i Sverige, följd av en pilgrimsresa i Jesu fotspår i Israel.



Om jag börjar med Sverige så blev det återigen många dagar i mitt älskade S:ta Clara. Man hade där till 500-årsminnet av reformationen inbjudit till en höstkonferens och där gett mig uppdraget att hålla ett föredrag på lördagen och sen få predika i söndagens högmässa. Det är alltid så gott att möta den församlingen - ett av ljusen i kristensverige, som jag ser det. Sen blev det lärjungeskola, eftermiddagsbön, inspelning för Öppna Kanalen, födelsedagsfirande (jag passerade 72), inspelning av intervjuer för den kristna kanalen Himlen TV 7 men mest och bäst möten med enskilda människor, varav många vänner sen många år tillbaka. En av dem var Elisabeth som berättade att hon börjat virka sockor som hon säljer till förmån för MOKICCO! (bilden) Ny direktor har man nu fått där – Mats Nyholm från Bäckbykyrkan i Västerås, som jobbat som ungdomspräst i S:ta Clara i omgångar och alltså känner S:ta Clara väl. Gud välsigne honom och Gud välsigne fortsatt S:ta Clara kyrka.



Pilgrimsresan till Israel hade i år samlat 37 deltagare. Jag vet nästan inte varför jag kan säga så, men jag tyckte att just den här resan blev en av de bästa, rentav den bästa, av de tolv resor jag haft förmånen att vara kaplan för. Kanske berodde det på att där fanns med så tydligt alla åldrar – annars brukar mest äldre ha tid och råd att göra sådana här resor. Kanske berodde det på att tre-fyra familjer bestämt att göra den här resan tillsammans. Men mest tror jag det berodde på den andliga samhörigheten – det var verkligen ”Andens enhet genom fridens band”. Jag är djupt tacksam för den här resan. Ibland funderar jag om det ska bli min sista resa – jag har så många och så goda uppgifter här i Tanzania, som jag kanske också borde koncentrera mig på. Men vi får se – det är ju ett år till i så fall till nästa resa och då kanske jag vill åka igen.



Så tillbaka i ”mitt” Tanzania – nästa vecka Overa och jag inbjudna att medverka i en evangelisationsatsning i det lutherska stiftets regi, adventssamling för svenskar i området, gäster från Sverige kring nyår m.m.m.m.

Livet går vidare i Sverige, Israel – och Tanzania!

Carl-Erik

SVERIGERESOR:

26-28.1. Lerum, 30.1. Gånghester, 2-4.2. Hässleholm.