

MÅNADSBREV MARS 2018

Så lägger vi då februari 2018 bakom oss. Vad tillkom då i våra liv och i vårt arbete här i Östafrika? Ja, det som ligger närmast på näthinnan är två svenska gruppbesök. Den ena gruppen bestod av ett 20-tal ungdomar från den ekumeniska frikyrkoförsamlingen Gottne utanför Örnsköldsvik. Jag har genom livet inte tyckt att jag varit någon speciell ungdomspräst (även om jag startade fotbollslag bland juniorerna i Storsjö i Härjedalen!) men ju äldre jag blivit ju roligare har jag tyckt det är att tala till ungdomar och ge dem något från min livserfarenhet och kristna vandring. Så fick jag göra också nu med dessa ungdomar från Gottne, ledda av prästen Jonas Byström.



Samma helg som Gottneungdomarna kom David Duveskog med en grupp på ett 20-tal personer. De brukar komma vartannat år hit och till det dagsprogramet hör ett besök i Mwangaria. Så även denna gång. Så först ett besök i det nya familjehemmet hos Yohana där fem barn bor, sen ett besök på yrkesskolan, sen en kort visit hos förlamade Godson, som vi byggt ett hus åt, sen lunch hos Solomons och Milkas familjehem och så avslutade vi en god dag i vårt bokcafé i Marangu mtoni och ett eftermiddagskaffe i vårt hem. Ett SMS denna morgon när jag skriver denna hälsning

bekräftade den goda dagen: ”Ett stort tack för en jättefin dag igår. Gruppen helnöjd”. Ett särskilt inslag som glädde mig just den dagen var när de 16 eleverna i yrkesskolan i Mwangaria sjöng så fint för oss.

I övrigt från februari så minns jag när vi lade grunden till ett nytt hus för den mycket fattiga kvinnan på Kilimanjaros västra sluttning, som sjuklig nu förhoppningsvis i mars månad kan få lämna sitt fallfärdiga ”hus” och flytta in i huset med de tre rum vi bygger.

Söndagen den 25 februari var en lite historisk dag då vi för första gången hade vår gudstjänst ute på gräsmattan under ett tälttak eftersom vi befarade att vårt kapell denna söndag inte skulle räcka till – och så blev det. När jag sen öppnar min dagbok – jag har haft för vana att skriva dagbok sen gymnasietiden – så påminns jag om att jag denna månad fått predikokallelser till både Finland och Norge och bekräftat en tidigare kallelse till Albanien plus några kallelser i Sverige. Svenska kyrkan i Hudiksvall stöttar oss regelbundet – och nu kom 40.000:- Soma Biblia (Tidigare Scripture Mission) som sprider massor av Biblar i landet – och också till våra bokbutiker – köpte 170 av min tanzanianska kyrkohistoria. En pensionerad luthersk biskop har sagt ja till att komma och predika här på påskdagen. I S:ta Clara hade jag som vana att just på kristenhetens största söndag, påskdagen, ha en pensionerad biskop som predikant och under åren kom dit Bertil Werkström, Lars-Göran Lönnnermark, Tore Furberg, Tord Harlin, Jonas Jonson, Biörn Fjärstedt och Rune Backlund. Så nu fortsätter den traditionen i Marangu! Från februari också till sist – vi planerar ett nytt fäjljehem i Boma Ng’ombe vid flygplatsen.

Och så denna sista dag i februari, när jag skriver detta, så kom en ung granne, som tidigare haft psykiska problem men nu verkar förunderligt helad, och säger – profetiskt?: ”Mokicco kommer att bli stort och finnas i alla län i Tanzania”, ”Varför tror du det?”, frågade jag honom. ”Ni har målsättningar” blev svaret. Kanske var han profetisk – vi får se.

Carl-Erik

PLANERADE BESÖK: Finland 22-24.6, Sverige 25.6-ca. 10.9, Albanien ca. 15-17.9, Sverige (ev.) 28.1, Israel 31-10-7.11, Norge 9-10.11.

SVERIGE: 1.7 S:ta Clara, 8.7 S:ta Clara, 15.7 S:ta Clara, 22.7 S:ta Clara, 28.7 Hannagården, Sorunda, 29.7 S:ta Clara, 10-12.8 Arbrå, 17-19.8 Nybro, 24-25.8 Mellerud, 31.8-1.9 Markaryd, 7-9.9 Alingsås, 9.9 Töllsjö.