



## MÅNADSBREV JUNI 2018

Får jag i detta månadsbrev presentera två för mig mycket viktiga personer, som båda kom att ha lite extra framträdande roller i maj månad. Den första är Overa, min goda hustru. Vi har varit ihop i mer än 30 år och på nyårsafton firar vi 30 år som förlovade. Jag kan inte glömma en särskild händelse från den nyårsaftonen 1988. Jag var ombedd att leda en kvällsmässa i Betlehems kyrkan i Stockholm inför det nya året. Overa var med och det var tänkt att vi skulle förlova oss, byta ringar, efter mässan men på det gamla året 1988. Jag hälsar efteråt på de få som var där, bl.a. två som jag sen regelbundet kom att möta i S:ta Clara. När jag hälsar på dem, så säger en av dem: ”Det är en sak du måste göra innan nyårsklckerna ringer!” Hon visste ingenting om att vi hade bestämt att förlova oss men hon gav den hälsningen. Och det var ju så sant – i någon vrå sen i Betlehems kyrkan gick Overa och jag åt sidan och vi bytte ringar. Jag minns också när vi sen på nyårsaftonen går på Sveavägen och jag hör kyrkklockerna förkunna ett nytt år, den 1 januari 1989, och den dagen började jag min tjänst som domkyrkokomminister i S:ta Clara kyrka.

I maj fyllde hon 60 år. Barnen hade gjort ett så fint födelsedagskalas och man sa så många fina ord om henne. Jag kunde också lägga till några ord. Efter mer än 30 års vänskap och relation kan jag om någon säga att Overa är mycket klok. Hon handhar olika situationer på ett vist sätt. Hon är modig. Hon böjer sig inte om hon märker att människor vill köra med henne och hon är inte rädd att yttra sig på möten och i samtal. Fast hon gör det på ett mycket fint och vist sätt. Hon har en väldig omsorg och hennes hjärta rörs lätt när hon möter människors nöd. Just den dag jag skriver det här, så hade hon varit på en morgonbön, som grannarna har på lördagsmorgonen. Hon blev kvar länge för hon hade suttit och samtalat med frun i huset – ja, man kanske inte skulle kalla det hus, sa Overa när hon kom hem. Och så vid kaffestunden efteråt bestämde vi att vi skulle bygga ett nytt enkelt hus för den kvinnan. Overa är uppriktigt troende rakt igenom – hon har en självklar kärlek till Gud, som varit med den här lilla flickan vid Kilimanjaros fot, på lite märkliga vägar gav henne möjlighet att läsa på bibelskola, fick en tysk sponsor för gymnasieutbildning och teologiska studier – och så möttes vi och så blev det nästan 25 år i ett nytt land, Sverige. Jag är oerhört tacksam av att ha mött henne och utan henne hade t.ex. inte vårt barnarbete varit vad det nu är. Tack, Overa!

Den andra personen, som är viktig för mig och som aktualiserades lite extra i maj är George Müller. Ingen människa har så inspirerat oss i vårt arbete bland föräldralösa och utsatta barn som han. Han var tysk men kom att utföra sitt livsverk i England och staden Bristol. Den stan hade under en lång tid varit ett centrum för den brittiska slavhandeln från Afrika och var och en kan förstå vilka sociala problem det kunde finnas i en hamnstad av den storleken. Antalet föräldralösa barn var enormt stort och George kände nöd för dem, började med att bjuda några av dem på mat vid sitt och hustru Marys köksbord men sen krävde de stora behoven att han byggde ett barnhem, sen två och slutligen fem i stadsdelen Ashley Down i Bristol. I slutet av hans liv betjänade han på detta sätt över 2000 barn som bodde i de fem barnhemmen. Dessutom underhöll han missionärer, bl.a. den legendariske Hudson Taylor i Kina, och han utgav massvis av Biblar, traktater, kristen litteratur, bl.a. sin egen bok ”Narratives”, som var hans vittnesbörd om hur Gud hjälpt honom i detta stora arbete.

Bl.a. ekonomiskt. George hade nämligen den principen att aldrig tigga människor om pengar utan enbart söka Gud för sina ekonomiska behov. Han skrev aldrig några skrivelser hit och dit och vädjade om ekonomiskt stöd. En fråga han aldrig besvarade var: "Behöver ni pengar?"

Overa och jag jobbar på samma sätt när vi varje dag ger drygt 160 barn mat, kläder och skolgång i våra familjehem eller när vi bygger hus för fattiga människor eller driver våra kristna bokaffärer eller sponsrar våra evangelister och präster eller driver yrkesskolan eller..... Vi litar som Müller på att Gud ska förse och det har han verkligen gjort sen starten 2006. Müllers motto var "God is faithful" (Gud är trofast) och det har vi också verkligen fått uppleva.

Det var därför en glädje för mig att förlaget Semnos i maj gav ut en kort biografi över hans liv. (Förlaget Semnos, 0370-19827, [www.semnos.com](http://www.semnos.com)) Jag kommer att ha med mig den boken på mina och Overas predikoresor denna sommar. Låt dig gärna inspireras av den mannen och hans livsverk!

### *Carl-Erik*

**PLANERADE BESÖK:** Finland 22-24.6, Sverige 25.6-10.9, Albanien 15-17.9, Kenya (ev.) ca. 20.9, Israel 31.10-7.11, Norge 9-10.11.

**SVERIGE:** 28.6 New Wine, Vänersborg, 1.7 S:ta Clara 11.00, Skara 18.00, 2.7 Stenstorp 19.00, 8.7 S:ta Clara 11.00, 15.7 S:ta Clara 11.00, 18.00 Öh-gården, Hedesunda 18.00 18-19.7 Senoren, Blekinge 21-22.7 Askersund, 28.7 Hannagården, Sorunda, 29.7 S:ta Clara 11.00, 4-5.8 Habo, 10-12.8 Arbrå, 17-19.8 Nybro, 23-24.8 Ralingsås, 25-26.8 Mellerud, 30.8 Värnamo, 31.8-1.9 Markaryd, 2.9 10.00 Odensbacken, 3.9 19.00 Borås, 6.9 EBF, Göteborg 7-9.9 Alingsås, 9.9 18.00 Töllsjö.