

## MÅNADSBREV NOVEMBER 2018



Om några dagar är det dags för nästa resa till Sverige – denna gång förlängd med en sedvanlig pilgrimsresa i Jesu fotspår i Israel och sen en inbjudan till Bergen. Men innan dess några rapporter från den gångna månaden.

Vi har haft en samling med våra mammor för våra fyra familjehem vid Viktoriasjön. Därefter blev det några dagars undervisning på den lutherska bibelskolan Voi i Kenya. Det finns två lutherska kyrkor i Kenya – en med knytning till Svenska ELM (tidigare Bibeltrogna Vänner) och en med knytning till den lutherska kyrkan i Tanzania. Och den bibelskola vi undervisade i tillhör den senare kategorin.

Sen kom bibelskolan i Mwika igång och vi stortrivs på den platsen. Jag fick äran att tala till hela skolan vid gudstjänsten innan examensdagen för dem som gick på Mwika ifjol.

Så sistlidna helg inbjudan till Mwangaria, där jag/vi varit med om att hjälpa en nybliven änka få till ett nytt hus (till vänster) och sedan även besöka en familj som jag/vi hjälpt få till en fiskodling. (höger). Jag rördes i mitt inre av berättelsen om pappan där, Jonas Mmuru. Som 17-åring började han undervisa i söndagsskolan i detta missionsområde och lade grund för Evangeliet hos kommande generationer. Detta gjorde han oavlönad och själv fattig, mycket fattig. När jag fick del av hans livshistoria så bestämde jag mig för att hjälpa honom med det han önskade – och så blev det en fiskodling. Sen, ledsamt nog, så blev Jonas när fiskodlingen var klar, sjuk och dog efter en tid men nu livnär sig änkan och några av de hemmavarande barnen på fiskodlingen. Men hans osjälviska liv framstår för mig som föredömligt och nu innesluter vi de anhöriga i våra förböner och önskar god framgång för framtiden – och fiskodlingen!

*Carl-Erik*

### KOMMANDE RESOR:

26-29.10 Sverige, 30.10-7.11 Israel, 9.11-11.11 Norge, 19.1-23.1. 2019 Sverige.