

MÅNADSBREV MARS 2019

Februari månad blev en både vilsam och arbetsam månad. Vilsam i den meningen att jag efter två veckors predikande i Sverige fick en månad i lugn och ro med Overa och vänner. Bibelskolan i Mwika hade nämligen lov, så vi fick tid för att göra andra saker.

Vad gjorde vi då? Och då blev det en arbetsam månad, fylld av olika aktiviteter och projekt – ibland kändes det som något viktigt hände varje dag.

Det som hände var t.ex. att under månaden kom jag ut med två nya böcker. Den ena "African Church History" (på engelska) och den andra "Historia ya kanisa. Tangu Yesu mpaka leo" (på swahili). Båda dessa kyrkohistoriska arbeten hade min undervisning på den lutherska bibelskolan Mwika som bas.



Under månaden byggde vi ett hus för en fattig änka i Kokirie i Kilimanjaroregionen och hjälpte en fattig man att i stort sett färdigställa sitt nya hus. Vid ett predikobesök i den lutherska församlingen Lowiri samtalande vi på kyrklunchen om att hjälpa församlingen där med ett hus för Kindergarten. Vi har fått kontakt med en anglikansk kyrka i Moshi för ett eventuellt samarbete för att hjälpa gatubarn i staden. Vi ligger i startgroparna för att starta vår tredje bokhandel – i Kikatiti nära den internationella flygplatsen.



I Mwangaria arbetade vi vidare på sovsal för pojkar. På mail har vi fått kontakt med ett ungt kristet par, som uttryckt önskemål om att hjälpa till på yrkesskolan i Mwangaria till hösten. Planerna nu är att till hösten ändra inriktningen på vår yrkesskola till mera teori och kalla skolan "Mokicco Mission school" med betoning på bibelkunskap och entreprenörskap. Innan eleverna slutar i december ska vi ha ett personligt samtal med var och en av dem, lyssna in vad de vill satsa på i livet och sedan ge dem ett litet startkapital för att kunna förverkliga vad de vill ägna sig åt. Just nu går 15 elever på sömnadskursen. Det är meningen att den ska fortsätta parallellt med den teoretiska undervisningen. Av de 15 elever som går där nu, så är 13 från MOKICCO-gemenskapens 26 familjer. Det känns så helt rätt och det var grundvisionen: att skolan skulle få betjäna och hjälpa de elever som inte lyckades komma in eller själva valde att inte gå vidare med gymnasiestudier. Vid ett besök på "Teen Mission" i Boma Ng'ombe fick vi råd och anvisningar för hur man kan bedriva en sådan missionskola.

Från februari kan också nämnas ett tredagars seminarium för pingstpredikanter och evangelister. Ett starkt minne som lever kvar var när Kassim sökte oss för att få hjälp att starta ett projekt med bin. Kassim hade nyligen blivit släppt ur 25 års fängelse p.g.a. de inbrott han gjort. I fängelset hade han blivit en avgjord kristen år 2004 och tillhörde nu adventistsamfundet. Vår "missionsfond" hjälpte honom med ett litet starkapital. På bilden ser ni honom med den nummerlapp han bar i fängelset.



Vi ber Gud välsigna honom och alla människor som vi under februari 2019 mött – och inte minst de 160 barnen i våra familjehem.

Carl-Erik

KOMMANDE RESOR: 7.7. S:ta Clara, 14.7 S:ta Clara, 18-21.7 Larsmo, Finland, 23.7-27.7 Pieksimäki, Finland, 28.7. Edsväraveckan, 29-30.7 Södvik, 31.7 Frillesås och 3-4.8 S:ta Clara (Kyrkodagar Vägen).